

Haarlem, 4 mei 2021,

monumenteiland Reinaldapark.

Het is guur, nat, eenzaam, want Corona. Als wijkraad voorzitter leg ik hier de krans ter herinnering aan al het leed in de oorlog namens de wijkraden in Oost.

Ik ben een oorlogskind, geboren in 1943.

Enige herinnering of aangeprate eerste herinnering?

Ik stond recht op in mijn bedje toen een Canadese soldaat mij mijn eerste stukje chocola gaf.

Wat ik mij herinner is wat mij vooral door mijn vader verteld werd, soms mooier weergegeven dan de werkelijkheid.

Zoals over zijn oudste broer Beer, die als spion boven Scheveningen hangend aan zijn parachute door de Duitsers doodgeschoten zou zijn.

In zijn boek "Spion voor Hitler" beschrijft Jan-Willem v.d. Braak wat werkelijk gebeurd is met zijn schuilnaam-genoot. Hij werkte vóór en in de oorlog als marconist voor de Duitsers en landde samen met andere Duitse spionnen aan de parachute in Engeland. Vanwege Duits accent werden die direct opgepakt en ter dood veroordeeld. Mijn oom kon als Hollander onderduiken, maar kreeg geen ondersteuning van de Duitsers en schoot uiteindelijk, toen hij opgepakt zou worden, een kogel door zijn hoofd.

Mijn vader dacht dus dat hij een "goede" was.

Toen de oorlog uitbrak was mijn vader soldaat in Rotterdam en werd krijgsgevangen genomen, maar kwam weer vrij. Werde als vliegtuigbouwer bij "De Schelde" te werk gesteld. Het vliegtuig dook direct na de start de Schelde in. Sabotage? Hij werd weer gevangen genomen maar dank zei een Duitse zweefvlieger cipier kon hij vrij komen. Moest onderduiken.

Zo ben ik bij mijn oma in Apeldoorn geboren, waar ik dus nooit gewoond heb. De hongerwinter woonden we in Gouda en na de oorlog ben ik opgegroeid in Zeeland en daarna verschillende plekken in Nederland tot ik in 1991 in Haarlem kwam. Dus een Hollandse allochtoon.

Mijn baan in Haarlem bracht mij in nauw contact met een bevlogen Wethouder, Jan Haverkort.

We hebben het monument op de Dreef toen een betere plek en mooiere symbolische inrichting gegeven. De kranslegging daar was indrukwekkend.

Zijn kennis over Hitler was groot en dat heeft mij een fles whisky gekost... We hadden een boekje gemaakt: "De toekomst van gisteren": Niet gebouwd Haarlem en dachten dat de naam origineel was, maar "DE toekomst van gisteren" beschrijft de geschiedenis van Hitler en zijn zoon, die niet mocht bestaan.

Na de 2<sup>e</sup> wereld oorlog de koude oorlog. Als dienstplichtig Luchtmacht officier Gevechtsleiding moest ik o.a. de Amber 9, tussen Oost- en West Duitsland "bewaken".

Die grens bestaat niet meer.

Maar oorlogsdreiging van welke soort dan ook is nog steeds actueel.

Vanwege Corona helaas in alle stilte, sta ik toch weer stil bij de oorlog en mijn vlag hangt halfstok.

In gedachte,

Ronald Fukken